

# Het kosterluik

januari 2008

Heemkundevereniging Sprang-Capelle

no. 3

Redactieadres: Wendelnesseweg 124, 5161 ZC Sprang-Capelle

## Van de redactie

Allereerst wenst de redactie van 'Het Kosterluik' u veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar 2008. Mogen wij als leden van de heemkundevereniging veel gezellige en interessante ontmoetingen hebben.

Wat leven wij hier in Sprang-Capelle in een rustige en veilige omgeving in vergelijk met wat er verder in Nederland en vooral daarbuiten allemaal gebeurt. De eerste week van het nieuwe jaar stond het nieuws bol van geweld en narigheid.

In dit derde Kosterluik vindt u allerlei zaken die in onze vereniging gebeurd zijn of gaan gebeuren. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het jaarprogramma 2008.

Het bestuur van onze vereniging is er zeker in geslaagd een gevarieerd en interessant programma op te stellen. Wij lichten er toch even een avond uit: 24 november komt de heer Klaas de Groot ons wegwijs maken in ons eigen dialect. Er wordt van onze leden ook wat verwacht. Begint u alvast maar eens echte Sprang-Capelse woorden en gezegdes te verzamelen. Want het kan toch niet zo zijn dat iemand uit Gorinchem ons komt vertellen hoe ons dialect in elkaar steekt. Eigenlijk weten wij dat zelf veel beter.

## Wielerronde De Witte Brug

Onze eigen wielerronde in Capelle bestaat niet meer. In juni 2007 werd de 25<sup>ste</sup> editie verreden en dat was meteen de laatste. Toon van Beek doet als laatste de deur dicht of het licht uit of de fiets op slot. Hoe zeg je dat? Op 14 november 2007 overhandigt hij de programmaboekjes aan voorzitter Rien Visser.

Alle 25 programmaboekjes met informatie over de deelnemers en een stukje geschiedenis van de Capelse wielerronde krijgen een plaatsje in het archief van onze heemkundevereniging.

Bij het doorbladeren van de boekjes zie je hoe de geschiedenis van de wielerronde zich ontrolt. Op vrijdag 9 september 1983 om 18.00 uur gaat de eerste ronde van start met 48 amateurs over 80 kilometer. Trots worden er twee deelnemers uit Sprang-Capelle gemeld: G. van Beek en R. van Eersel. In de loop van de tijd zie je steeds meer deelnemers aan de meet verschijnen.

De 11<sup>e</sup> ronde wordt zelfs internationaal: Merv Herbert uit Australië en Masako Mifune uit Japan.

Burgemeesters en wethouders schrijven een voorwoord en zien het belang van de wielerronde. Maar het mag niet baten. Steeds meer afzeggingen van wielrenners.

En bij de laatste en 25<sup>ste</sup> is de limiet bereikt met bijna 40 afzeggingen.

Wieliercomité: bedankt voor het vertrouwen om aan de heemkundevereniging jullie geschiedenis toe te vertrouwen.



## "Vliegen en vechten bij de Maas" dialezing op 12 november 2007 van Wim Boeijen

Veelal uit eigen ervaring belicht Wim Boeijen de bewogen jaren tussen 1925 en 1945. Duidelijk wordt wel dat hij geboren en getogen is bij de Maas ten zuiden van Nijmegen en wel zo rond de plaatsen Schaijk, Grave en Cuijk. Vaak leuke anekdotes worden vol passie gebracht.

Vooraf erg interessant is de geschiedenis van het vergeten vliegveld Keent, tussen Grave en Ravenstein. De meesten van ons kenden eigenlijk dit burgervliegveld niet eens en toch voerde de KLM er voor de oorlog, in de jaren dertig van de vorige eeuw dus, een dienstregeling naar en van Schiphol uit.

In 1944 werd dit vergeten vliegveld Keent ook gebruikt door eerst de Duitsers en pas op de tiende dag van de Operatie Market Garden door de geallieerden en met name voor transporten van oorlogsgoederen. Een achttal squadrons van de Royal Air Force maakte gebruik van het vliegveld.

Wim Boeijen neemt ons mee naar de Duitse overrompeling tijdens de zwarte meidagen van 1940. Terug naar de bezetting, de luchtoorlog, de bevrijdingsroes van "dolle dinsdag" en hij gaat ook niet voorbij aan de ultieme inspanningen van de bevrijding in 1944/1945. Boeijen vertelt veel over de operatie "Market Garden", waarbij hij duidelijk maakt hoe de geallieerden zich muurvast liepen in de corridor Nijmegen-Eindhoven met als gevolg dat vele inwoners van steden en dorpen van huis en haard werden verdreven en..... dat de rest van Nederland nog maanden op de bevrijding moest wachten.

## Afscheid redactieleden

Jarenlang hebben mevrouw Haverhals en de heer Knoop redactiewerk verricht. Twee keer per jaar een 'Bruggeske' uitbrengen is een hele klus. Af en toe zelf een heemkundig artikel te schrijven, hoort er bij. Maar het gaat ook om mensen uit te dagen hun kennis over ons dorp op papier te zetten. Onderzoek doen naar .... Vul maar in. Begin 2007 hebben beiden ook al hun bestuursfunctie neergelegd en nu het redactiewerk. Lange tijd zijn zij gezichtsbepalend geweest voor onze heemkundevereniging. Terecht wordt het afscheid van de redactie door de voorzitter onderstrept met een mooie bos bloemen.



Hartelijk dank voor het vele werk gedaan voor onze vereniging. De redactie gaat nu met drie mensen verder. Versterking gevraagd of gezocht!

## Overdracht koperen huls

Op een regenachtige novembermiddag werd onze heemkundevereniging een koperen huls rijker. Een huls met een hele geschiedenis. Adriaan Bakkeren doet met bloedend hart afstand van zijn huls. Maar hij vindt dat het in Capelle thuis hoort. En wat is dan een betere plaats dan 'Ons Huis'. Bij gelegenheid kunnen we daar anderen ook van laten genieten. Wat maakt deze huls zo bijzonder?



De huls is door vader Bakkeren meegenomen van het weiland achter zijn huis aan de Capelse Dreef waar Engels geschut stond dat de Duitsers in en rondom Dussen bestookten.

Aan de andere kant van de Dreef en iets naar het noorden stond afweergeschut van de Canadezen die probeerden te verhinderen dat Duitse V-1's Londen konden bereiken.

Deze Canadese artilleristen kwamen 's avonds regelmatig gezelschap zoeken bij de weinige bewoners die aan de Capelse Dreef achtergebleven waren. Één van deze soldaten heeft de huls voorzien van een inscriptie: Capelle 29 oct. RCA. RCA is de afkorting van Royal Canadian Artillery of zoals de officiële benaming is Royal Regiment of Canadian Artillery.

Capelle werd officieel op 30 oktober bevrijd. U ziet dat de Capelse Dreef één dag eerder bevrijd was dan de rest van Capelle.

De huls heeft een mooi plekje in 'Ons Huis' gekregen. Adriaan hartelijk dank voor dit stukje eigen geschiedenis.

## Jaarprogramma 2008

Met trots presenteert het bestuur het jaarprogramma voor 2008.

Het is een gevarieerd programma met toch wel een beetje de nadruk op de geschiedenis en andere zaken van ons eigen dorp Sprang-Capelle. Terecht want we zijn niet voor niets een **heemkundevereniging**. Als het enigszins kan moeten de (dia)lezingen en excursies over ons dorp of directe omgeving gaan.

Noteer de data alvast in uw agenda!

**21 januari** : *"Sprokkels uit de Capesedreef"* door Piet Konings. Verhalen en foto's over de geschiedenis van de straat en alle mensen die er woonden.

Piet Konings is zelf geboren en getogen in dit bijna vergeten deel van ons dorp. Door veel studie en interviews heeft hij een interessant beeld geschetst van de geschiedenis en de bewoners van deze straat.

**19 maart** : *"Religieuze versieringen (miniaturen) in de Middeleeuwen"* door Jana Waarts. Lezing met lichtbeelden.

Al eerder heeft Jana Waarts ons weten te boeien met haar lezingen over kunst en kunstenaars. Voorafgaand aan de lezing is er een Algemene Ledenvergadering.

**19 mei** : *"Wourkum te mooi om voor je eigen te houden"* door Jos Korthout

Jos Korthout is stadsgids in Woudrichem en geeft graag een dialezing over Woudrichem dat in 2007 650 jaar bestond. Want zo'n mooi stadje heb je niet alleen voor je zelf. Wanneer u ook met de excursie mee wilt, mag u deze avond niet missen.

**21 juni** : *Een kleine excursie* naar Woudrichem en slot Loevestein.

14.00 – 15.00 uur rondleiding door Woudrichem;

15.00 - 16.00 uur met voetveer naar de overkant

16.00 – 17.00 uur rondleiding door Loevestein

17.00 uur terug met voetveer en naar huis

**13 september** : *Open Monumenten Dag* met als thema "Sporen".

**20 september** : *Grote excursie* naar Nijmegen en omgeving.

**20 oktober** : *Verdronken dorpen in Noordwest Brabant* door dr. Karel Leenders. Hoe hoog stond het water in Sprang-Capelle tijdens de Sint Elisabethvloed in 1421?

De heer Leenders heeft daar wellicht een antwoord op. Waarom had deze vloed zo'n vernietigende werking en wat waren de gevolgen?

**24 november** : *Het Sprang-Capelse dialect* door Klaas de Groot. Klaas de Groot ontmoet op de school waar hij werkt regelmatig leerlingen uit Sprang-Capelle en omgeving. Hij interesseert zich in dialecten en kan ze verstaan en ook schrijven. Oefen maar alvast in het spreken en schrijven van ons eigen dialect, als voorbereiding op deze avond.

Voorafgaand aan de lezing is er een Algemene Ledenvergadering.