



Het Kosterluik

Heemkundevereniging Sprang-Capelle

Jaargang 15
2021

Redactieadres: Schoolstraat 20, 5161 ZD Sprang-Capelle, tel. 0416-312210
Redactieleden: Koos Nieuwenhuizen, Piet Pruijssers, Dieter Verbeek, Rien Visser, Netty Waarts

no.2
juni

Van de redactie

We zijn bijna al weer bij de zomervakantie aangekomen. Nog een paar weekjes en dan zullen er weer mensen op vakantie gaan. Voor de meeste mensen zal het een vakantie dichtbij huis worden. Zuid-Afrika of Australië zit er dit jaar niet in. U zou dan kunnen kiezen voor het dorpje Amerika in de Peel, dan bent u op papier toch ver weg.



In onze vereniging is het stil. Alle activiteiten zijn afgelast. 'Ons Heem' is gesloten. De voorzitter heeft de wens uitgesproken dat na de zomervakantie weer een begin gemaakt kan worden met de activiteiten. Maar of dat zal lukken, is nog maar de vraag.

In dit Kosterluik is toch weer van alles te lezen over de beperkte activiteiten waar onze vereniging bij betrokken was. Vaak op gepaste afstand of met twee mensen van onze vereniging.

Dat was wel anders in Rusland. Henny Rijkers doet uitgebreid verslag van haar zakenreizen naar Rusland. U zou wellicht denken dat het in het Russisch geschreven zou zijn, maar ik moet u teleurstellen. Het is gewoon in het Sprang-Capelse dialect. Maar daarom des te meer genieten.

De redactie wenst u veel leesplezier en een zonnige zomer.

Rien Visser



Van de digitale bestuurstafel



Beste leden, er komt licht aan het einde van de tunnel! De beperkende maatregelen worden geleidelijk aan versoepeld en velen (ook van onze leden) hebben inmiddels één of twee prikken ontvangen. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames geven ook een dalende trend weer. Dit geeft ons hoop voor de geplande activiteiten in het najaar.

Wel is een aantal van onze leden, in meer of minder heftige mate, getroffen door 'het' virus. Wij wensen hen allen een voorspoedig herstel toe.

Op het moment dat ik dit schrijf mogen de musea nog niet open. En de verwachting is, dat er na het moment van opening, in de beginperiode ook geen groepsgewijs bezoek mogelijk is. Vanwege deze onzekerheid heeft het bestuur besloten om de excursie naar de Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen -die staat gepland op zaterdag 26 juni a.s.- wederom te annuleren. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, zullen we maar denken.

Wij hopen als de musea open mogen, ook 'Ons Heem' weer te openen, op de gebruikelijke dagen en tijdstippen.

In de afgelopen periode hebben wij ook weer diverse interessante objecten en documenten ontvangen.

Graag zouden wij nog iemand bij het team willen hebben om het objectenbeheer te verzorgen en te administreren. Het is sinds de verhuizing uitstekend verzorgd. Alles is digitaal vastgelegd en gefoto-

grafeerd. Maar om continuïteit te waarborgen is het goed een iets groter team te hebben. Daarnaast is het samen hiermee bezig zijn een interessante en zeker ook een gezellige tijdsbesteding. Enige vaardigheid met de computer is wel gewenst. U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden en hen ook om informatie vragen.

Inmiddels is bekend dat mevrouw Sacha Ausems onze nieuwe burgemeester wordt. Uiteraard heten wij haar van harte welkom, ook in ons dorp en wensen haar kracht en wijsheid toe.

Wij nemen afscheid van Nol Kleijngeld, die naast burgemeester, vooral historicus was. Dat liet hij ook blijken bij zijn bezoeken aan onze vereniging, zijn lezingen bij de dodenherdenkingen en ook was hij degene die het oliespuitje weleens hanteerde als de heemkundekringen samen met de gemeente activiteiten ontplooiden. Wij danken hem voor zijn inspanningen en wensen Nol een goede tijd toe als ambtelos burger en veel gezondheid om samen met zijn vrouw te genieten van de tijd die nu voor hen ligt.

Wij wensen onze leden die ziek zijn sterkte en van harte beterschap toe! En u die op vakantie gaat een fijne vakantie toegewenst.

Hopelijk kunnen wij na de zomerperiode elkaar weer ontmoeten. Een hartelijke groet.

Piet Pruijssers

Gevolgen coronacrisis, ook voor onze toekomstige activiteiten

Er was hoop dat we onze activiteiten weer konden oppakken. Maar de werkelijkheid is toch even anders. Het coronavirus is weerbarstig en heeft nog veel invloed op de samenleving. En dus ook op de activiteiten van onze vereniging. Maar we houden moed en hopen dat na de zomer weer van alles mogelijk is. De kleine excursie naar de Traditiekamer op de vliegbasis Gilze-Rijen op **zaterdag 26 juni 2021** gaat **niet** door.



Piet Pruijssers

Expositie '40 – '45



Het ziet er nu naar uit dat de in april 2020 afgelaste Expositie '40-'45 dit najaar kan doorgaan, uiteraard onder het bekende voorbehoud. De expositie wordt gehouden in het Huis van Waalwijk, Raadhuisplein 2, in Waalwijk.

Expositie '40-'45 is gewijd aan de oorlogsjaren in Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. De expositie is het resultaat van een samenwerking tussen de drie heemkundekringen in de gemeente Waalwijk, het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (Salha), het Huis van Waalwijk en Kunstencentrum Waalwijk.

De opening is vastgesteld op zaterdagmiddag 25 september a.s. en de expositie zal tot eind oktober (herdenking bevrijding van de Langstraat) te zien en te beleven zijn. Over de openstellingsdagen zal nog nader worden gepubliceerd maar in ieder geval wil men in het weekeinde en de

woensdagmiddagen geopend zijn. Daarnaast worden er op andere dagen ook bezoeken gepland voor schoolgroepen van zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen ook opdrachten krijgen zowel als voorbereiding op hun bezoek als ook tijdens het bezoek aan de expositie.

De expositie is opgezet rondom een viertal thema's: **het thema vervolging** besteedt aandacht aan het lot van met name de Joden woonachtig in de Langstraat: hun deportatie, vlucht- en onderduikpogingen. Rond **het thema verzet** wordt onder meer uitgebreid stilgestaan bij de verzetsgroep André. **Het thema dagelijks leven** zoekt in op de gevolgen van de oorlog op de inwoners zoals de schaarste aan goederen en de werking van de distributiekantoren. Het vierde thema betreft **de feitelijke oorlogshandelingen**.

Leden die vorig jaar materialen of hun diensten hebben toegezegd zullen de komende maanden hierover weer worden benaderd.

Tijdens de opening zal ook het eerste exemplaar van **het boek 'Zoveel Verhalen'** over de oorlogsslachtoffers van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik worden uitgereikt.

Wij hopen u in september meer concrete informatie te kunnen geven.

Piet Pruijssers

Herdenkingstegel Leon Hartog



Voor het pand Hogevaart 86 in Sprang-Capelle werd op vrijdag 30 april 2021 door de gemeente Waalwijk een gedenksteen gelegd ter nagedachtenis aan de joodse inwoner Leon Hartog. Sinds 1934 woonde Hartog op dit adres in Sprang-Capelle.

Leon Hartog gaf gehoor aan het bevel van de Nazi's om zich te melden in concentratiekamp Vught. Hij vertrok op 10 april 1943 met de personentrein van station Vrijhoeve-Capelle naar Kamp Vught.

Vanuit Vught gaat Hartog op transport naar Westerbork in Drenthe. Vandaaruit vertrekt hij met het twaalfde transport naar het vernietigingskamp Sobibor. Daar wordt hij meteen na aankomst op 21 mei 1943 vermoord. Leon Hartog was 70 jaar oud.

In een vorig Kustersluik heb ik al vermeld, dat afgelopen zomer de heer Joël Cahen uit Vught mij benaderde om informatie over de heer Leon Hartog, zijn oudoom. Samen met zijn neef en zus wilde hij graag een struikelsteen laten plaatsen voor de woning waar zijn oudoom had gewoond.

Nu is de procedure voor een struikelsteen kostbaar en er is een grote wachtlijst. Gemeente Waalwijk heeft daarom vorig jaar al gekozen voor een herdenkingstegel. Het is een herdenkingstegel en nadrukkelijk geen grafsteen. De tegel is bedoeld om ons te helpen nadenken over het lot van (Joodse) slachtoffers rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog.



**Het Kaddisjgebed is een van de oudste en belangrijkste gebeden in de joodse liturgie en het is in het Aramees geschreven, op dat moment de door de Babylonische Joden gesproken taal. Alleen de laatste zin is in het Hebreeuws. In de tekst bevindt zich geen directe verwijzing naar de dood, er komt ook geen vermelding van overledenen in voor, maar in het gebed wordt Gods naam geheiligd en in zeer veel termen geprezen en om de snelle komst van de Messias gevraagd.*

De familie Cahen diende in januari officieel een verzoek in bij de gemeente Waalwijk. Ook de gemeente benaderde onze vereniging voor informatie over de geschiedenis van Leon Hartog en over de woonlocatie.

Dat resulteerde uiteindelijk in plaatsing van de tegel op 30 april. Vanwege de beperkende coronamaatregelen kon er geen officiële herdenkingsplechtigheid zijn. De familie Cahen hoopt volgend jaar met een grotere afvaardiging van de familie naar de Hogevaart te kunnen komen, voor een bredere ceremoniële bijeenkomst.

De initiatiefnemers wilden toch hun oudoom gedenken op 4 mei en hebben in kleine kring om 13.00 uur een sobere ceremonie gehouden. Hierbij werd Kaddisj* gezegd.

Op gepaste afstand was een vertegenwoordiger van de gemeente en ondergetekende hierbij aanwezig.

Vertaling van het Kaddisjgebed

Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen en in het leven van het gehele huis van Israël, weldra en spoedig. Amen

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd. Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven.

Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige, gezegend zij hij hoog boven iedere zegening, elk lied, lof en troost die op de wereld gezegd wordt. Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven! Over ons en over heel Israël. Amen

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen, zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël. Amen



Kranslegging

In zijn toespraak op 4 mei bij de aangepaste Dodenherdenking vertelde burgemeester Nol Kleijngeld het verhaal van Leon Hartog. Deze toespraak en de kransleggingen bij de oorlogsmonumenten in Sprang-Capelle (met als thema: Sprang Capelle Herdenkt Samen Online) kunt u nog bekijken via www.online4mei.nl

Ook hebben de secretaris en voorzitter namens onze heemkundevereniging op de avond van 4 mei om 20.30 uur een krans gelegd bij het Jan de Rooijmonument ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers.

Puzzeltocht Vrijhoeve

De onderwerpen bij deze tocht zijn: gemeentehuis, kasteel Zuidewijn, 'Ons Heem' en nog veel meer. De werkgroep puzzeltochten heeft weer een mooie nieuwe wandeling c.q. fietstocht uitgezet, dit keer door Vrijhoeve. Het is weer een schitterende tocht!

De antwoorden op de vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die vlakbij of op de betreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Maar het kan zomaar zijn dat je een aantal vragen niet 1-2-3 kunt beantwoorden. Dan kun je het altijd nog aan iemand vragen of op internet opzoeken. De bedoeling is ook dat u sommige gebouwen, plaatsen en bezienswaardigheden gewoon bezoekt. De tocht start bij het parkeerterrein aan de Koesteege naast de velden van v.v. S.S.C. '55.

Piet Pruijssers

Jeltsin

Een van de vele avonturen van Henny in Rusland.

Ik heb al ies een poar kère geschreeve over mééne tèèd es jong mèske meej méén vlieesmaandje mèr op loatere lèèftèèd zèj ik in de schoene belaad. Vur een groòt importbedrèèf ut Limburg wier ik vertegenwoordigster. Dur dit bedrèèf heb ik veul dur Europa gerèèst en zeker toen de 'Perestroika' kwaam ben ik dikkels nôr Rusland gewiest. Ik zou er bekaant een boek van kanne schrèève want zeker in die begintèèd was ut doar in Moskou gewoôn 'Wild West'.

Ik heb echt meejgemôkt dè Russinnen mekoare in de hoare vloge. Wij waare wir ies unne keêr utgenodigd bij een heel groòt bedrèèf. Ze han pèerde verkocht ôn Nederland en vur dè geld wilden ze 'prodoekte' vur de 'pensionaire'. Nou, dun groten boas en ikke nôr Moskou meej unnen hoòp schoenmonsters. Wij hadden heel veul frùit meejgenome, benoane, druïve, appelesiene, kiwies want wij wiesse dèsse dè doar toen nog nie hadde. Ut was de bedoeling desse allemaal dè frùit zouwe verdeële mèr neeje hor, ze vlooge es bokke op een hoaverkiest op dè frùit aaf, één ging ter meej alle



druïve vandeur, een aandere blondine meej van dè suikerspinne hoòr ging ter meej alle benoane vandeur en de appelesiene waare ôk zo weg, alleen de kiwies bleeve legge, die hadde ze nog nooit gezien. Die vrouwe trokke echt bij mekoare de hoare ut hunne kop vur dè frùit. Wij hebbe zoiets nooit meêr gedaan.

Een aander gròte belèvenis was de toevallige ontmoeting meej Jeltsin. Ik was wir ies in Moskou in mei. En nou hebbe wij 5 maai, mèr in Rusland hebben ze 9 maai. Dè noeme ze 'djeevit Maia'. Dè wordt doar grandioos groòt gevierd. Er zèn doar dan gigantisch gròte parades, op diejen negende maai werkt niemand en iederéén viert feést. Ik kon diejen dag ôk niks doen en wilde dè spe-

toakel ôk wel ies zien. Nou, ik meej unne taxi die ôn mekoare hing van draoikes en koabeltjes nor ut 'Rode Plein'. Doar ongekoòme wier dieje taxi ôngehauwe en ik moes er ûit, ik kon nog gaauw dieje

chauffeur een paar dollars in z'n haande douwe en doar stôn ik. Die soldoate zaage op de één of aandere manier méén vur vol oan en wiesse nie zo gauw wè ze moeste doen. Gelukkig kwaame er van de Duitse televisie (ARD) op meén aaf. Die zeeje gô mer meej oons meej. Wij goan nôr de kraanslegging bij ut graf van den onbekende soldoat. En wè denkte, wij stôn doar meej unnen hoôp televisiemeensen op die hoôge Piete te wochten. Irst kwaame er een stel generoals oan, mooi in het gelid. Ik heb een bietje Russisch geleêrd en wilde wel ies weete of dè nou van die opperhoofde waare die de meense nor Siberië stuurden. Nou ik moes tuusse hullie in koome stoan en ze wiesse dè wij in 'Galandia tulipana en sir' hadden, dus tulpen en kaas. Toen kwan doar in ene keer een gigantische slee oan meej bewoakers en doar stapt dieje Jeltsin uît, en doar ston ik tuusse die opperhoofde meej mun fofotoestelleke. Die opperhoofde zeeje 'otschierm gharasjoh', dat betekend 'het is goed', en wat denk-te, hij gift meen een hand en ik zeg "grasdanien Jeltsin, foto pazjaltse" dat betekend zoiets als mijnheer Jeltsin, mag ik een foto maken? Da, da, zeet-ie en toen mocht ik meej die opperhoofde meej nôr die kraanslegging.



Zo iets indrukwekkends heb ik nooit meer meegemôkt. En ikke mèr hoope dè tie foto's goed gelukt waare want es ze zouwe mislukke zou niemand meén geleuve. Nou, ze waare prachtig en af en toe bekeek ik die foto's nog wel ies, zeker op die specijale doage.

Henny Rijkers

Nieuwe aanwinsten

We zitten nu vaak thuis, vooral als er regen dreigt. En dan nemen we een karweitje ter hand wat al lang moest gebeuren; die kasten eindelijk eens op ruimen.

Van mevrouw Tonie Vreugdenhil-Rijken uit Klundert kreeg onze vereniging wel wat bijzondere voorwerpen. Het zijn allemaal handwerkopdrachten die leerlingen op de Huishoudschool in Capelle gemaakt hebben.



Het gaat te ver om elk object bij name te noemen. Misschien zijn er onder onze leden wel mensen die nog weten of zij ook ooit zo'n opdracht gemaakt hebben. Verder kwamen nog wat voorwerpen binnen die ook met nuttige handwerken te maken hebben.

Bij elkaar een hele verzameling die een beeld geven van activiteiten op een Huishoudschool.

Koos



Nieuwenhuizen

Schilderij van burgemeester A. Smit

Eén van de hobby's van Adriaan Smit, oud-burgemeester van Sprang-Capelle, was schilderen. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog burgemeester van Sprang-Capelle en toen hij moest onderduiken zijn veel van zijn schilderijen verloren gegaan. Maar enkele kleinere aquarellen zijn nog bewaard gebleven. In het depot van het gemeentehuis van Sprang-Capelle stond een groot olieverf schilderij (160 x 115 cm) van een dorpsaanzicht van Sprang in de zomer, dat hij geschilderd heeft.

Wij weten inmiddels hoe het gaat met kunstwerken als ze niet meer een plaatsje kunnen vinden in het gemeentehuis als gemeenten gaan fuseren. Ze verdwijnen en met enig geluk vinden we ze terug in een depot. Dit schilderij is via, via aangeboden aan mevrouw G. Smit die er plaats voor had in haar huis. Nu, 2021, is mevrouw Smit weer verhuisd en kleiner gaan wonen. Daardoor kan zij het doek geen goede plek meer geven. De Hervormde kerk en de gemeente Waalwijk hadden geen belangstelling waarna het aan ons werd aangeboden. De omvang van het schilderij is zodanig dat wij een passende plaats hiervoor moeten zoeken. Maar dit mooie stuk van een oud-burgermeester hoort in elk geval een passende plaats te krijgen in ons gebouw.

De officiële overhandiging werd vanwege omstandigheden enkele weken uitgesteld. Maar wij hopen dat, als 'Ons Heem' weer open mag, u dit mooie schilderij kunt bewonderen.



Piet Pruijssers

Memoires van Wim Ophorst

De heemkundevereniging heeft inzage gekregen in de memoires van Wim Ophorst. In een volgend Bruggeske zal daar uit gepubliceerd worden.

Wim Ophorst is in 1925 te Sprang geboren. Heeft op verschillende adressen in Sprang gewoond. Verleden jaar is Wim overleden en de familie heeft aan ons zijn dagboek ter hand gesteld.

Wim had zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aangesloten bij het verzet. Hij nam deel aan een aanval op het Capelsche Veer samen met Polen en andere leden van de Ordedienst. Daarbij raakte hij gewond net als Jochem van Schuppen.

Na de oorlog ging hij ook als vrijwilliger naar Nederlands-Indië.

Na terugkomst werd hij beroepsmilitair en ging in Woerden wonen.

Een samenvatting van zijn dagboek is in een van de volgende Bruggeskes te lezen.

Koos Nieuwenhuizen



Joodse onderduikers in Sprang-Capelle

Zoals ik al eerder berichtte, ben ik bezig met het in beeld brengen van joodse onderduikers en de onderduikgevers in Sprang-Capelle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een enkele uitzondering na is daar nooit aandacht aan besteed. Terwijl dit onderdeel van het verzetswerk levensgevaarlijk was. Onderduikgevers aan Joden werden bij ontdekking door de nazi's overgebracht naar concentratie- en vernietigingskampen met alle gevolgen van dien.

Opmerkelijk is dat in Sprang-Capelle een relatief groot aantal Joden waren ondergedoken. Dit heeft te maken met enkele personen die een centrale rol hierin hebben gespeeld. De Sprangse Gereformeerde dominee Van Lummel had een belangrijke rol gedurende de periode 1942-1943 in de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). De Capelse huisarts Verheij was de spin in het web bij het onderbrengen van Joden en hij kreeg daarbij hulp van de enkele leden van de verzets-

groep André. Ik heb mij verbaasd over de moed en durf van deze huisarts die in onze lokale geschiedschrijving slechts sporadisch voor komt. Hij heeft overigens in 1989 hiervoor een Yad Vashem onderscheiding ontvangen. Deze moed en durf geldt ook voor de inwoners die onderduik gaven. Mede dankzij de inbreng van onze leden heb ik nu de namen van 34 joodse onderduikers. Dat wil niet zeggen dat ik daar ook alle onderduikadressen bij heb en soms heb ik onderduikadressen maar geen namen van Joden omdat gebruik werd gemaakt van schuilnamen. Bijzonder is dat na een oproep in het Nieuw Israëlitische Weekblad er meldingen kwamen van Joden over ouders en grootouders die hier nog onbekend waren. Ook de verhalen van kinderen en kleinkinderen van onderduikgevers in Sprang-Capelle hebben veel informatie opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor!

Ik hoop volgend jaar de verhalen en foto's van een groot aantal onderduikers en de onderduikgevers te kunnen publiceren.

Ik zoek nog gegevens over de joodse familie **Witmond** (vader, moeder en dochter Dollij) uit Hilversum en over ene **Coenraad van Kampen** uit Amsterdam. Zij staan op een gemeentelijke lijst maar helaas ontbreken onderduikadressen en verdere gegevens. Als deze namen u iets zeggen, dan stel ik een berichtje erg op prijs.

Verrassing

Soms word ik verrast door dat ik plotseling in contact kom met een persoon die als kind hier ondergedoken heeft gezeten en waarvan de geschiedenis niet bekend was.



Zo kreeg ik van een schrijver uit Hilversum een foto toegezonden van een kind voor een raam bij een huis in Capelle. De vraag was of het huis er nog stond, want hij was de geschiedenis van een joodse familie aan het beschrijven en informatie aan het verzamelen. Het huis moest aan de Nieuwevaart staan en in de oorlog woonde er de familie Kerst. En hij wilde met het meisje van de foto, 81 jaar inmiddels, haar onderduikadressen bezoeken.

Toeval wil dat mijn werkkamer uitziet op Nieuwevaart 16 en ook dat er in februari geen bladeren aan de monumentale bomen zitten. Een foto van het huis vanuit mijn kamer gemaakt en teruggezonden. Enthousiasme van de andere kant en jawel enkele weken later ontmoette ik mevrouw Ate (Beate) v.d. Broek – Hecht.

Zij had vier onderduikadressen gehad en de laatste anderhalf jaar, tot juli 1945, was zij opgenomen in het gezin van de familie Kerst-Kielen. Als vierjarig meisje gekomen en toen ze vertrok was ze zes jaar. Niemand die wist dat het een joods meisje was. 'Ate was een weeskind uit Rotterdam, waar haar ouders bij het bombardement waren omgekomen'. Dat was haar alibi!

Die dag bezocht ze samen met de schrijver haar onderduikadressen in Uitwijk en Sprang-Capelle. Het was voor haar een emotionele dag. Ze had haar hele leven de oorlogsjaren proberen achter zich te laten.

Piet Pruijssers

Waar is dit en waar was dat?

Waar was dat?



Knap hoor van de vele inzenders met een goede oplossing. Het is inderdaad Kerkstraat 39 in Sprang. Het is tenslotte maar een klein tegeltje naast de voordeur. En het toeval wilde dat de familie Gompelman net verhuisd was. Op dat adres had zij een pottenbakkerij. Dan snapt u wel dat dat tegeltje precies bij dat adres paste. De nieuwe bewoners moesten natuurlijk van alles verbouwen aan dat huis. Lange tijd stond er een bus voor de deur, precies voor dat tegeltje. Maar mevrouw M. van Baardwijk-Verhagen, Charlotte de Bourbonstraat 19, kon dat tegeltje toch ontdekken. Het flesje wijn wordt bij u thuis bezorgd.

Waar is dit?

Voor een nieuwe puzzel zijn we in Vrijhoeve aan beland. U moet er deze keer wel wat meer moeite voor doen. Het teken ziet u niet aan de doorgaande weg.

U zal op ontdekkingstocht moeten de wijk in. En de wijk waar u moet zoeken zit wel erg dicht tegen een naburige gemeente aan. Deze tip maakt het wel erg gemakkelijk. Nog een tip: in het huis waar dit teken op de muur staat, woont geen pottenbaker. Succes!

Bel uw oplossing door naar de redactie van Het Kosterluik, p.a. Netty Waarts, tel. 0416-312210 of stuur een e-mailtje naar nwaarts@home.nl, onder vermelding van 'oplossing puzzel 15.2'.

En vergeet niet uw adres te vermelden.

Onder de goede oplossers wordt een fles wijn verloot.

Ad Wagemakers



Wie kent ze?



Nog één keer de Bond voor Plattelandsvrouwen op excursie naar de AaBe-fabrieken in Tilburg.

Mijn vraag was wie er allemaal op de groepsfoto staan. Er hebben weer wat mensen gereageerd en de lijst is wat completer geworden. Wonderlijk blijft dat er een aantal dames niet herkend worden.

De foto is wat kleiner opgenomen. Mocht u toch nog willen zoeken naar de dames op een wat grotere foto, dan graag even in het vorige Kosterluik kijken.

1. Mevr. Sterrenburg-Van Eersel
- 2.
3. Alie Kerst
4. Mevr. Bouman
5. Pit Boezer-De Bie
- 6.
7. Mevr. Minnaard
8. Heiltje Mouthaan
9. Pit Boer-Snijders
10. Johanna van Dijk
11. Soetje Brouwers
12. Zoet Sterrenburg-Van der Schans
13. Dina Roubos-Bossers
- 14.
15. Aria van der Werken
- 16.
- 17.
18. Zoet Stam-Kerst
19. Janny Timmermans
20. Mevr. Schoondermark-Ockers

21. Mevr. Voor de Poorte-Van Drunen
22. Mevr. Rempt-Vos
23. Tonnie Broeks-Sloof
- 24.
25. Cor Quist-Kuijsten
26. Mevr. Winterwerp
28. Rina Pruijssers-Rietveld
29. Mevr. Vos-Tuinart
30. Hannie Geenen
- 31.
32. Alida Verhagen
33. Trijn Kuijsten-De Bie
34. Anna Groeneveld-Kuijsten
35. Reina Vos-Van Campen
36. Mevr. Maijers-Van der Hoeven
37. Cor Verhagen-De Bie
38. Toos van der Laan-Oosterling
39. Truus Dancwicz-Treffers
40. Janny Rempt-Heij
41. Marie van Tilborgh-de Bie

Koos Nieuwenhuizen

Kijk regelmatig op de website van de heemkundevereniging

Sprang-Capelle:

www.heemkundesprangcapelle.nl