



Het Kustersluik

Heemkundevereniging Sprang-Capelle

Jaargang 17
2023

Redactieadres: Schoolstraat 20, 5161 ZD Sprang-Capelle, tel. 0416-312210
Redactieleden: Piet Pruijssers, Dieter Verbeek, Rien Visser, Netty Waarts

no. 3
augustus

Van de redactie

Vakantietijd!

Bij kranten en andere tijdschriften wordt dat wel komkommertijd genoemd. Geen nieuws te vermelden, laat staan schokkend nieuws. Maar bij een vereniging is er altijd wel wat te melden.

Laatst vroeg ik aan een lid wat hij van de lezing 'Ontkomen' vond. Er werd diep nagedacht, maar hij



kon zich de lezing niet meer zo goed herinneren. Gelukkig komt er dan een verslag in ons verenigingsblad om het geheugen weer even op te frissen.

Het mag dan stil zijn in de maanden juli en augustus. In dit nummer is te lezen dat er na de zomervakantie weer volop activiteiten zijn. Dus lees de aankondiging van de excursies met aandacht en schrijf u op tijd in.

Met de grote excursie wordt een prachtige, historische stad bezocht. Wat een geschiedenis is daar te vinden.

De kleine excursie is niet minder interessant. Er wordt een be-

zoek gebracht aan ons provinciehuis. Lang geleden hebben alle inwoners van Brabant nog een bijdrage geleverd aan de inrichting van het provinciehuis. Elke inwoner moest een dubbeltje bijdragen voor een monumentale deur. Dat gaan we zien.

In onze redactie is een vacature ontstaan na het overlijden van Koos Nieuwenhuizen. We gaan op zoek naar een persoon om de redactie weer aan te vullen. We kunnen vragen of leden zich willen melden. Maar dat levert in de regel weinig op. We zullen als redactie zelf actief op zoek gaan. U hoort nog van ons.

De redactie wenst iedereen een fijne en gezellige zomer toe. Niet te warm en weinig wind. Maar wel af en toe een buitje. En veel leesplezier!

Rien Visser

Van de bestuurstafel



Nederland is een land waar je je als inwoner nooit hoeft te vervelen. Al is het land klein in vergelijking tot andere landen, het voelt toch groot.

In één week hebben we de zomerstorm Poly gehad, waarbij een groot deel van het land gebukt ging onder code rood. Een dag met veel regen, wind en een gure temperatuur. Maar een dag later lees ik op de temperatuurmeter dat het rond het middaguur 32 graden is. Dezelfde dag nog wordt 's avonds duidelijk dat het vierde kabinet Rutte gevallen is over de asielcrisis, en de week wordt compleet gemaakt met een bestuursvergadering van onze vereniging. Over afwisseling gesproken!

Als u dit leest bent u de storm allang vergeten. Maar als u zelf schade gehad hebt, dan duurt het wat langer. Het vallen van het kabinet is dan oud nieuws evenals het verdwijnen van Rutte uit de politiek, en er zijn wel meer warme dagen.

Het enige nieuws dat actueel blijft, is wat we als vereniging regelmatig voor het voetlicht brengen.

In deze vakantieperiode is het wat rustiger met activiteiten, wat niet wil zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn waar uw bestuur zich mee bezighoudt.

In het vorige Kosterluik is melding gemaakt van een expositie in 'Ons Heem' over het 100-jarig bestaan van de samenvoeging van de dorpen Sprang, Vrijhoeve-Capelle en 's-Grevelduin-Capelle tot Sprang-Capelle.

Mogelijk dat de openingstijden niet goed gekozen zijn of dat het niet spannend genoeg is, maar het bezoek voor deze expositie is zeer matig.

De vereniging heeft ook een origineel dagboek mogen ontvangen, geschreven in januari 1945, uit handen van de dochter van trooper Herrick Hugh McKinnon. Herrick was tankchauffeur die in januari 1945 betrokken was bij Operatie Elephant bij de slag om het Kapelsche Veer. Dit dagboek wordt tentoongesteld in een van de vitrines in 'Ons Heem'.

Naast deze vermeldenswaardige gift wordt er aan de voorbereiding van de Open Monumentendag gewerkt, samen met de heemkundekring 'Op 't goede Spoor' uit Waspik.

Deze activiteit - bedoeld voor september direct na de vakantieperiode - valt in dezelfde maand als de excursie naar Dordrecht. Deze excursie, waar elders in Het Kosterluik meer over verteld wordt, vraagt wel een minimum aantal deelnemers. Dus we hopen op een goede opkomst.

'Ons Heem' is ook onderdeel geweest van een afscheidsfilm die de schoolverlaters van De Rank dit jaar in mei gemaakt hebben als cadeau aan de school. De burgemeesterskamer werd hiervoor gebruikt als kantoor met een oude uitstraling.

Het bestuur is zich ook aan het verdiepen in het overstappen op een nieuw archiveringssysteem met meer mogelijkheden en eenvoudigere toegankelijkheid dan het in gebruik zijnde.

Het bestuur heeft ook voor de toegankelijkheid van partijen die onze vereniging gunstig gezind zijn een 'vriendenregeling' in het leven geroepen. Zodat bedrijven die niet direct als sponsor op willen treden wel een mogelijkheid hebben om vriend van de vereniging te worden.

Als u dit leest is de mogelijkheid om vriend te worden inmiddels aanwezig op de website. We zien graag dat u dit ook onder de aandacht brengt van iedereen van wie u denkt dat deze in aanmerking komt. Ook zijn de mogelijkheden voor sponsoring in 'Bruggeske' uitgebreid.

Inmiddels een beetje uit het oog verdwenen zijn de vrijwilligersvacatures die op onze site genoemd worden. Graag vraag ik hiervoor uw aandacht en als een van de vacatures u aanspreekt, laat het weten. Dan maken we een afspraak.

Als dit Kosterluik bij u verschijnt, zullen er al veel leden met vakantie geweest zijn. Voor hen is het nagenieten, en voor hen die nog gaan een fijne vakantie toegewenst.

Wim Konings

Grote excursie op 30 september 2023 naar Dordrecht



Woon je in de Alblasserwaard, dan heb je niet veel op met Dordt. Hier gelden de gevleugelde woorden: *hoe dichterbij Dordt, hoe rotter het wordt*. Daar klinkt wel wat jaloezie in door. Voor ons Brabanders is het een interessante middeleeuwse stad met veel historie. Dordrecht promoot zichzelf met het motto: *Dordrecht, meer dan een stad*. En dat gaan we ontdekken.

De stad is altijd heel rijk geweest. Ze ligt aan twee belangrijke rivieren: de Noord en de Merwede. Door tol te vragen aan de schepen die daar langs voeren, was veel geld te verdienen. En dat is nog te zien bij onze wandeling door de stad.

Markant boven de stad torent de middeleeuwse Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Bij veel mensen bekend van de Synode van Dordrecht en de Statenvertaling.

Maar er zijn meer dan 1000 monumenten, dus er is heel wat te zien.

Wist u dat Aelbert Cuyp een geboren en getogen Dordtse schilder is? Daarom is het onbegrijpelijk dat Amsterdam zo trots is op de Albert Cuypmarkt. Maar het antwoord daarop horen we wel op onze stadswandeling.

's-Middags is er ook gelegenheid om zelf de stad te bekijken. Wat de Kalverstraat is voor Amsterdam is de Voorstraat voor Dordrecht. Dus er kan ook nog geshopt worden. Of een lekker biertje gedronken op een terras.

Hieronder ziet u **een globaal programma** van die dag.

09.00 uur: Vertrek met de bus vanaf Heistraat 4. Kom op tijd!
10.00 uur: Aankomst in Dordrecht en tijd voor koffie met gebak;
11.00 uur: Stadswandeling door de historische binnenstad onder leiding van een gids;
12.30 uur: Tijd voor een feestelijke, gezamenlijke lunch;
14.00 uur: Vaartocht door de wateren in en rondom de stad (eerste helft van de groep);
14.00 uur: Zelf de stad verkennen (tweede helft van de groep);
15.00 uur: Vaartocht door de wateren in en rondom de stad (tweede helft van de groep);
15.00 uur: Zelf de stad verkennen (eerste helft van de groep);
16.15 uur: Vertrek naar Sprang-Capelle;
17.15 uur: Terug in Sprang-Capelle.

Zoals u ziet, zit er geen diner meer bij de excursie. De prijs voor een dagje uit zou dan meer dan €90,00 gaan bedragen. Voorlopig is dat te gortig. Maar de dag wordt er niet minder interessant en gezellig door!

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door € 75,- over te maken naar de rekening van onze heemkundevereniging **NL21RABO 0334 2480 00** onder vermelding van '**Dordrecht**'. Per lid kan er één introducee mee voor € 80,-. Uw betaling bepaalt de volgorde van inschrijving. Er kunnen dit keer maar 60 mensen mee, omdat er geen dubbeldekkers meer ingezet worden.

Graag overmaken vóór 13 september!

Verlag van de lezing over 'Ontkomen' op 17 mei 2023 door prof. dr. Bart Walle

De start van de avond was verdrietig. We stonden een ogenblik stil bij het overlijden van Wijnand Konings. Wijnand was een belangrijk man in onze vereniging, omdat hij een van de medeoprichters was. Met hart en ziel heeft hij bijdragen geleverd om van onze vereniging een echte heemkundevereniging te maken.

Wim Konings, onze voorzitter, vroeg om een ogenblik stilte om Wijnand te gedenken.

De start van de avond gaf ook enige spanning, omdat de spreker op zich liet wachten. Bart Walle had de hele dag nog gewerkt op de universiteit in Amsterdam. En de files hadden er geen rekening mee gehouden dat hij om acht uur in Sprang-Capelle verwacht werd.

Prof. dr. Bart Walle, een hele mond vol, is hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Het is bijzonder dat hij tijd vrijgemaakt heeft om voor onze vereniging een lezing te verzorgen. Al een leven lang is hij geïnteresseerd in het Jodendom en zijn geschiedenis. Bij zijn bezoek aan Yad Vashem in Jerusalem kreeg hij de vraag voorgeschoteld of wij alles al weten over de gebeurtenissen tijdens WO II in Nederland. (*Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden.*) Er is een bibliotheek vol geschreven over WO II. Maar zijn er wellicht nog zaken die onderbelicht zijn?

De lezing begint met een onverwacht onderwerp: de hiërarchie van het lijden. Nog nooit van gehoord, maar onder de Joden ontstond er na WO II enige spanning over de oorlogservaringen. Er werd eigenlijk niet zoveel over gesproken, maar wie heeft het meest geleden? Zelfs onder de overlevenden van de kampen was er een hiërarchie. De overlevenden van kamp Auschwitz hadden meer geleden dan overlevenden uit bijvoorbeeld kamp Bergen-Belsen. Voor de oorlog was dit ook al een kamp en in de oorlog was het geen vernietigingskamp. En over Joodse vluchtelingen werd al helemaal niet gesproken. Gedacht werd dat die verschillende waarderingen wel zouden slijten, maar in de jaren 60 hebben mensen last van het KZ-syndroom (*concentratiekampsyndroom; KZ is een afkorting van Konzentrationslager*) en behoefte aan hulp.

Veel aandacht is er niet voor de Joden; er is meer aandacht voor de opbouw van de maatschappij en het militair verzet. Dat verandert in 1965 naar aanleiding van het proces Eichmann. (*Eichmann was de hoofdverantwoordelijke voor de vernietigingskampen voor de Joden.*) In de jaren 80 worden door jongeren vragen gesteld over het verleden van hun ouders. Mede ingegeven door



boeken zoals het Dagboek van Anne Frank.

Vluchtelingen beginnen ook te praten over het verleden. En er is aandacht voor legaal geëmigreerde Joden. Naar de laatste groep heeft Bart Wallet onderzoek gedaan, omdat hij een dagboek van een geëmigreerde familie mocht lezen. En dat resulteerde in het boek 'Ontkomen'.

In het boek wordt het vluchtverhaal van Albert en Ella Andriessse-van den Bergh en hun drie kinderen beschreven aan de hand van authentieke documenten, zoals het dagboek dat zij bijhielden. Albert en Ella zijn Brabantse Joden. Albert werkt bij Unilever. Verhuist via Rotterdam naar Amsterdam en gaat bij de bank Pierson werken. Gedacht wordt om naar Engeland te gaan, maar de vlucht mislukt. De Duitsers isoleren de Joden steeds meer. Om problemen te voorkomen stapt Albert uit de bank; het is daarvoor geen Joodse bank meer.

Dan ontmoeten ze de Duitse politiechef Wolda die allerlei maatregelen tegen de Joden moet nemen. In een van de gesprekken vraagt Wolda of hij wel eens aan emigreren gedacht heeft. Het idee achter dit voorstel van Wolda is dat hij zijn macht kan laten zien: hij kan Joden laten emigreren. Tegen een flinke financiële vergoeding regelt Wolda reisdocumenten om naar Spanje en Portugal te reizen. Op 26 april 1941 vertrekt het gezin onder begeleiding van twee SS'ers naar de Spaanse grens. Uiteindelijk gaan zij in Lissabon aan boord van een schip dat hen naar Cuba brengt. Later reizen ze verder naar de Verenigde Staten. Aan



boord van dat schip begint Albert met het schrijven van het dagboek dat ten grondslag aan het boek 'Ontkomen' ligt.

Je vraagt je toch af hoe dit mogelijk was. Uit andere voorbeelden blijkt dat Duitsland behoefte had aan buitenlandse deviezen. Zo haalde Bart Wallet het voorbeeld aan van circusdirecteur Katz die kan emigreren voor flink wat geld. En er zijn meer voorbeelden. En niet alleen geld. Göring was ook zeer geïnteresseerd in kunst. In totaal zijn 262 Joden op deze manier geëmigreerd. Maar na de aanval van Japan op Pearl Harbour was deze mogelijkheid verkeken, omdat Amerika vijand van Duitsland werd.

Bart Wallet vond het een voorrecht om vanavond deze lezing te geven over zijn boek 'Ontkomen'.

Er waren nog enkele vragen en opmerkingen uit de zaal.

Iemand verbaast er zich over dat de Duitsers die emigratie goedvonden.

Een vraag van een andere orde. Wie zaten er in de politiecommando's die Joden doodschoten? Volgens Wallet vaak gewone mensen die meegingen vanwege de groepsdynamiek.

Zijn geëmigreerde Joden ook betrokken geraakt bij de financiering van de staat Israël? Niet dat Bart weet.



Een laatste vraag: Was die hiërarchie van het lijden er al tijdens de oorlog? Nee, dat komt pas na de oorlog ter sprake.

Onze voorzitter dankt Bart Wallet voor zijn buitengewoon interessante lezing.

Rien Visser

Excursie naar Provinciehuis 's-Hertogenbosch op vrijdag 27 oktober 2023

Op 27 oktober a.s. staat een bezoek aan het provinciehuis in 's-Hertogenbosch op het programma. Dit fascinerende en markante gebouw aan de rand van 's-Hertogenbosch kennen velen alleen van buiten. Het staat aan de Brabantlaan naast de A2 in de wijk Zuid in 's-Hertogenbosch en is van verre ter zien.

Op uitnodiging van de CU/SGP-fractie krijgen wij een bijzonder interessant programma aangeboden, inclusief een lunch.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur : gezamenlijk vertrek vanaf 'Ons Heem';

10.45 - 11.00 uur : Ontvangst met kopje koffie of thee;

11.00 - 12.00 uur : Bijwonen PS-vergadering in de Statenzaal;

12.00 - 12.30 uur : Lunch;

12.30 - 13.25 uur : Presentatie door Statenlid;

13.30 - 14.15 uur : Rondleiding door een VVV-gids. De gids geeft bij alle 'highlights' een uitgebreide toelichting.

De rondleiding gaat over de kunst en architectuur, u krijgt een kijkje in de (atoom)bunker, in de Bois-le-Duczaal en u kunt genieten van het spectaculaire uitzicht op de 23e verdieping, waar u bij helder weer kilometers ver kunt kijken;

14.15 - 15.00 uur : Kopje koffie en einde programma.



De maximale capaciteit van de groep is 30 personen, en deelname is alleen mogelijk voor leden van de heemkundevereniging (geen introducees).

U kunt zich tot uiterlijk 1 september a.s. aanmelden via e-mail: secretaris@heemkundesprangcapelle.nl of telefonisch bij Hans van den Burg: 0416-279094

Hierbij graag vermelden of er dieetwensen zijn, of u mindervalide bent of last hebt van claustrofobie. Wij gaan met 'eigen' vervoer en proberen zo veel mogelijk gezamenlijk te reizen. Vertrek vanaf 'Ons Heem' om 10.00 uur.

Piet Pruijssers

In memoriam



Sinds het verschijnen van Het Kosterluik 17.2 in mei 2023 zijn onderstaande leden van onze vereniging overleden:

De heer A.J. Dekkers, Wendelnesseweg-West 35 in Sprang-Capelle;

De heer P.J. van der Bijl, Sint Jansstraat 10 in Kaatsheuvel;

De heer W. Smits, Elzenhoven, kamer 132 in Sprang-Capelle.

In gesprek met Han van der Schans

Deze keer beland ik in de Christinestraat en ga in gesprek met Han van der Schans. Hij woont daar samen met Ineke, met wie hij al 52 jaar gelukkig getrouwd is. Ze hebben samen twee dochters en een zoon en aanhang en zeven kleinkinderen met wie ze heel blij en gelukkig mee zijn.

Han is geboren op 't Labbegat in het boerderijtje naast Oerlemans, richting Waalwijk. Daar gewoond tot hij ongeveer 5 jaar was. Toen werd de boerderij van Heintje Mesch gekocht aan de Waspiksedijk en zijn ze daar gaan wonen en werken. Je moest thuis altijd meehelpen; zo ging dat in die tijd. Maar Han had al gauw in de gaten dat boeren niks voor hem was. Op de lagere school heeft juffrouw Oerlemans hem de eerste grondbeginselen van rekenen, taal en lezen bijgebracht. Maar dat ging allemaal een beetje te snel; zo kwam hij in Waalwijk terecht. Naar school altijd op de fiets, weer of geen weer en gelukkig met veel plezier. Geschiedenis was zijn lievelingsvak, dat boeide hem dus altijd al, vooral als een leerkracht goed kon vertellen.

Vanaf zijn 14e jaar tot zijn 37e heeft hij heel wat stenen op elkaar gemetseld; toen kwam mister Hernia om de hoek kijken en vervelen en was hij uitgebouwd. Gelukkig kwam er een baan als conciërge voorbij op de Dr. Schoutenschool en dat was een schot in de roos. Met heel veel plezier daar gewerkt, met jongelui omgaan en echt naar ze luisteren, dat is waar behoefte aan was: een aanspreekpunt voor iedereen.

Toen de Schoutenschool werd samengevoegd met de Ireneschool en in z'n baan was voorzien, is hij naar de Walewyc mavo verhuisd om daar als conciërge de hand-en-spandiensten te verrichten. Zijn grote hobby is de EHBO. Als conciërge ben je verplicht een EHBO-diploma te hebben en dat werd een fijne hobby. In Waalwijk was een grote vereniging en Han is daar vele jaren lid van geweest. Heel wat evenementen gezien en diensten gedraaid. Ook bij De 80 van de Langstraat, de hele nacht op de fiets langs de route met het koffertje achterop. Zo was er een keer een oudere man die het in Waspik niet meer zag zitten: ik stop ermee, het lukt niet meer. Na een praatje, een kop soep en wat verzorging ging hij toch weer op pad. Bij de eindstreep viel hij Han om de nek, *want dank zij jou heb ik het gehaald*, was zijn reactie.

Hoe ben je zo bij de heemkundevereniging terechtgekomen, was mijn vraag. Nou dat zal ik je vertellen. Er lag op een keer een boek in de brievenbus met een briefje erin. Wie was geïnteresseerd in geschiedenis? Wanneer je lid werd van de heemkundevereniging, kreeg je alle uitgaven van de vereniging gratis. Dus zo is het gekomen. Op een avond bij Zidewinde binnengelopen en wat geïnformeerd. Niet dat elk onderwerp even boeiend is, maar dat is begrijpelijk.

Op dinsdag en donderdag is hij vaak in 'Ons Heem' te vinden. Daar is altijd wel wat te doen: koffie zetten, dingen uitzoeken en het bezoek te woord staan. Vooral kinderen, want die kennen heel veel voorwerpen niet; dan valt er wat te vertellen en uit te leggen. Met de verbouwing was Han ook vaak in 'Ons Heem' te vinden. Het leukste was Huib Sniijders een beetje voor de gek houden.

Mee op reis met de heemkundevereniging, daar is nog niet veel van gekomen. De benenwagen wil niet altijd goed mee. Fietsen is geen probleem, maar wandelen....

Nog een hobby: houten speelgoed maken. Lekker in de winter op de hobbykamer knutselen. Al veel kinderen hiermee blij gemaakt! Om van een stukkie hout wat moois maken, da's genieten!

Nou, dat wens ik je ook toe. En dat je nog veel mag genieten met elkaar en de kinderen. We hebben je wat beter leren kennen; het was gezellig. Het ga je goed en bedankt voor dit gesprek en de koffie.



Wa komt ur in Cappèl zoal op oons bord

In de wenter zumme mer beginnen mee gruun snijbôone (zoute bôone),
mee witte bôone mee verse worst, of tewel blôte kontjes in 't gras.

Ok peestaamp mee klapstuk komt altij wel van pas.

Wa denkte van raosdonners (capucijners) mee
strôop.

Ook zurkôol mee rôokworst paast op dieën hôop.
Snert hou"d oew broek vaast, erwtensoen mee nù
verkespôôt, un goei stuk spek en nù praai.

Vanaf de Paosen slaoi, mee gebakken èèrpel,
jùn en un gekokt aai.

Blomkôol is mêest al mee de Pinksteren, mee nu
lekkere kottelet.

Of vinde gullie da te vet.

In 't veurjaor ne goeie stampot van keeltjes mee stukskes ùitgebakken spek.

Knauwbonen (tuinbonen c.q. moffelebonen), da paast ok krek.

Dan komen die ouwerwetse Krôôskes, Kapellekes, Errebezies, Knoddories en nog
veul meer.

Oah wa zen we wir lekker aon 't genieten allemaol war.

Mer ok de herfst hee zo veul lekkers op 't menu.

Da worde ok zomar nie beu.

Perkes ùit de Klaai om te stoven op 't oliestel.

Zuute appel, ge ven ze haost nie mir, gekokt in d'r eigen vel.

Dan komt de gruune kôol van 't laand, ok sprùitjes uit d'n
ooven.

Mmm wa lekker, ge komt 't bijna nie te boven.

Meensen nog un smaokelijk jaor.

We zen alwir aon 't Nieuwe Jaor.



Sander Sanders van de Vaortkaant

Vorig zoekplaatje

Op het zoekplaatje van het bruidspaar uit het vorige Kustersluik zijn verschillende reacties binnengekomen. De pasgehuwden zijn Alfons Borowicz en Reina van der Esch. Het linker bruidsmeisje is Annie Snijders en het rechter bruidsmeisje is Annie Koenen. Alfons Borowicz was een Poolse soldaat die, naar verluidt, ook nog gevochten heeft bij het Kapelsche Veer en na de oorlog in ons land gebleven is. Omdat Polen na de oorlog onder communistisch bewind kwam, konden veel soldaten niet meer terug en bouwden hier een bestaan op. Alfons Borowicz leerde Reina van der Esch kennen en besloot verder samen met haar door het leven te gaan. Ze trouwden op donderdag 3 april 1947 op het gemeentehuis van Sprang-Capelle. Daarna kwam men samen bij de ouders van de bruid op de Hogevaart 9 (toen c10). Het zaaltje achter het huis was eerst in gebruik als kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente en daar werd het bruiloftsfeest gevierd. Ik dank Jan Koenen, Cobie van der Schans, Tonnie Sterrenburg en mevrouw De Rooij hartelijk voor hun aangeleverde informatie. En het bijzondere is dat Jan Koenen zelf ook op deze bruiloft aanwezig was en als klein manneke op de bijgevoegde foto staat. (Zijn zus Annie



was bruidsmeisje.) Mooi dat we nu het verhaal achter deze foto's weten. Er bevinden zich nog vele foto's in ons archief, waarvan we de personen niet kennen. Het is onmogelijk om deze allemaal in Het Kustersluik te plaatsen, dus we bezinnen ons nog hoe dit aan te pakken om onder uw aandacht te brengen. Verder wil ik iedereen vragen of u thuis oude familiefoto's hebt? Zet er desnoods met potlood de namen op met de familiebanden erbij. Zo blijft voor de familie bewaard wie wie is en kan dat weer doorgegeven worden. Er is altijd wel iemand in de

familie te vinden die dat interessant vindt. Verder zijn wij als vereniging altijd blij met oude foto's, mits ze met Sprang-Capelle te maken hebben.

Dieter Verbeek

Zoekplaatje

Een nieuw zoekplaatje is een foto van deze bejaarde vrouw die in een onbekende straat loopt.

Wie kent deze vrouw en weet waar dit is?

Uw informatie kunt u op verschillende manieren doorgeven. Kom langs op de openingstijden van 'Ons Heem' of doe daar een briefje in de bus. (Daar ben ik overigens zelden, maar u kunt het doorgeven aan de aanwezige vrijwilligers.)

Maar het liefst per mail naar jent.korpershoek@ziggo.nl

Jan Korpershoek



HEEMKUNDEKOOR ZOEKT LEDEN EN MUZIKALE BEGELEIDING M/V

Vindt u het gezellig om samen te zingen?

Wij zijn het gemoedelijke heemkundekoor 'Op 't Goede Spoor', waar gezelligheid voorop staat. Het koor is een onderdeel van heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' in Waspik. Naar ons weten, zijn wij het enige koor van een heemkundekring!

Het Waspiks heemkundekoor 'Op 't Goede Spoor' is op zoek naar leden om samen te zingen op maandagavond! Gemiddeld twee keer per maand; van 19.30 - 21.30 uur is er repetitie in buurthuis 't Schooltje, Carmelietenstraat in Waspik, met een pauze tussendoor, en op 't eind is er de mogelijkheid om nog wat te drinken tegen betaling. In de zomer is er een stop in de maanden juli en augustus.

Het koor zingt voornamelijk Nederlandstalige liedjes van vroeger, die we vooral voor ouderen zingen tijdens optredens in de regio.

Voor de contributie hoeft u het niet te laten, want die is € 25,- per jaar. Wel wordt er verwacht, dat u lid bent van een van de heemkundeverenigingen!

Of speelt u graag piano of accordeon op normaal niveau tegen een vergoeding?

Iedereen is welkom om mee te zingen en deel te nemen. U mag ook eerst van de sfeer komen proeven tijdens een repetitie. Wel eerst even contact opnemen. (Zie onderaan.)

Voor een toetsenist is er een piano aanwezig, maar een accordeonist zal zelf een accordeon mee moeten brengen.

Repetities zijn in 't Schooltje in Waspik onder begeleiding van dirigent de heer Ad de Klijn.



Graag meer informatie? Over repetitiedata o.i.d.?

Bel, whatsapp of mail naar de voorzitter van het heemkundekoor: mevrouw Joos Stroop-Voermans, Mobiel: 06-51202627, e-mail: joosstroop@home.nl

Nieuwe aanwinsten

Van Anton Crezée hebben we twee videobanden gekregen: een wandeling door Sprang-Capelle in 1966 en IVN De Waerdman.

Via Dieter Verbeek een drietal ansichtkaarten van Sprang-Capelle, Wiel van Zuydewijn en een ingelijste kaart van de Watersnoodramp van 1 februari 1953, waarop de overgestroomde gebieden staan aangegeven.

Van Marijke Heurter kregen we een aantal originele en kopieansichtkaarten van het dorp en koningshuisfoto's. Tevens zijn enige kledingstukken (klederdracht) geschonken.

Twee cd's: Selectie van het SMN Nationaal Kampioenschap voor harmonie- en fanfareorkesten Musis Sacrum Arnhem, 2 december 1995. Daarop twee nummers die door fanfare Sirena worden uitgevoerd.

Door J.H. van der Schans zijn twee fotoboeken in bruikleen gegeven. Een over de vereniging 'De Margrietruiters' te Sprang-Capelle, vol met foto's van paarden, ruiters, toernooien, bijeenkomsten en feestjes. Het gaat over de periode 1999-2004. De foto's zijn voor het grootste deel voorzien van namen. En een album met foto's van de feesten en optochten in Sprang-Capelle.

Arne van Oversteeg heeft de restanten van het archief van Sirena aan ons overgedragen. Daarbij vier tenues. Inmiddels staat er een in groen tenue gestoken pop in de hal van 'Ons Heem' de ingang te bewaken.

Aangezien het Sirena-archief bij het SALHA is ondergebracht, hebben we met hen afgesproken om de documenten daar af te geven. Zelf hebben we enkele foto's, twee ingelijste certificaten en wat tekeningetjes opgenomen in ons archief.



Cees Groeneveld heeft een grote, ingelijste foto van een klein boerderijtje op het Oosteind aan de vereniging geschonken. Tevens wat spullen voor het voorwerpenarchief. Na wat zoeken en rondvragen konden we het adres van het boerderijtje achterhalen: Oosteind 35, het huis van Nol en Mien van Zelst.

Nog even ter info:

Ons archief is opgesplitst in drie afdelingen, n.l.: voorwerpen, boeken (bibliotheek) en documenten (beeld, geluid, stukken, kaarten, afbeeldingen in lijsten, etc.).

Het beheer van deze afdelingen wordt verzorgd door gescheiden groepen vrijwilligers. Bij sommige schenkingen wordt het materiaal dus verdeeld over de verschillende afdelingen.

Voorwerpen die we krijgen, worden in de regel niet vermeld. Geschonken boeken worden door Netty vermeld en van de documenten vermeld ik wat er binnengekomen is.

De gevers bedanken we weer van harte.

Jan Korpershoek

Koos Nieuwenhuizen

Bij de begrafenis van Koos Nieuwenhuizen heeft Rien Visser namens de heemkundevereniging het woord gevoerd. Hieronder vindt u die toespraak.



Beste familie Nieuwenhuizen, gecondoleerd met het overlijden van Koos namens de heemkundevereniging 'Sprang-Capelle'. Wat zullen jullie hem missen!

Op mijn bureau ligt al maanden het boek '**Als militair naar Nederlands-Indië**'. Dat boekje is verleden jaar oktober bij mij terechtgekomen. Koos gaf het me. Hij had het idee opgevat dat onze heemkundevereniging een mooi verhaal kon maken over Indiëgangers uit ons dorp.

Hij was op dat spoor gezet door gesprekken met Henk van Beek en nog een oud-Indiëganger van wie de naam me ontschoten is.

Na de jaarwisseling zouden Koos en ik dat oppakken om er een verhaal voor 'Bruggeske' van te maken. Maar er komt voorlopig niets meer van terecht. Henk van Beek en Koos zijn beiden overleden.

Ik vertel dit om te illustreren wat Koos betekende voor de heemkundevereniging. Altijd vol ideeën om iets uit te zoeken over de geschiedenis of heemkunde van ons dorp. Soms bleef het alleen bij ideeën. Een andere keer werd het echt uitgevoerd. Maar Koos bleef tot eind 2022 met plannen komen.

In 2006 was ik nog voorzitter van de heemkundevereniging. Ik heb toen Koos gevraagd om bestuurslid te worden. Hij stemde meteen toe. Dat was wel wat voor hem. Hij kende de mensen en geschiedenis van ons dorp als geen ander.

Maar na een paar maanden kwam hij bij me. Ik heb als bestuurslid niks te doen. Jullie kunnen me wel missen. Gelukkig is hij gebleven en er kwam vanzelf veel werk op hem af. Of als het werk niet op hem af kwam, dan bedacht hij wel iets. Want stilzitten was niks voor hem.

Koos was een echte doener. Ik kan best wat zaken opnoemen die Koos oppakte. Maar één zaak wil ik vooral noemen om te illustreren dat Koos een echte doener was.

In het oude verenigingsgebouw aan de Schoolstraat had de vereniging een zolder. Die stond boordevol met allerlei voorwerpen. Een oud voorwerp werd al makkelijk door een Sprang-Capellenaar naar de heemkundevereniging gebracht. En daar zette men het dan maar op de zolder. Koos heeft zijn energie daar kwijt gekund. Alle voorwerpen die er lagen zijn gefotografeerd en voorzien van een omschrijving. Anderen zette het weer op de website. Wat een monnikenwerk! Maar hij heeft orde in die chaos geschapen.

Zijn druk bezig zijn ging ook wel eens fout. Bij een Open Monumentendag moesten er bij allerlei gebouwen vlaggen geplaatst worden. Plus natuurlijk vlaggenmasten. Dan was je bij Koos op het juiste adres. Maar bij de molen in Sprang ging het even iets te enthousiast. Koos boorde door een gasleiding. Dat gaf wel enige commotie.

Koos was ook lid van de redactie van Het Kosterluik. Vaak was zijn reactie: 'Ik kan niet schrijven.' Regelmatig verzorgde hij toch een bijdrage. Als ik terugdenk aan al die redactievergaderingen, dan kwam Koos daar nooit woorden tekort.

Foto's waren zijn sterke kant. Nee, geen foto's maken. Maar hij toverde altijd wel ergens een oude foto vandaan, waar dan weer een verhaal bij paste.

Zijn werk en bezigheden voor de vereniging werden erg gewaardeerd. Enkele maanden geleden kreeg hij nog de Zilveren Draagspeld van Brabants Heem. Wat was hij trots! En wij ook!

Koos was een veelzijdig heemkundeman.
De vereniging zal hem missen!

Waar is dit en waar was dat?

Waar was dat?



Het leven van een puzzelaar gaat niet altijd over rozen. Deze keer was er weer maar één man die wist dat op de foto het logo van de machinefabriek Van Oversteeg bv te zien is. De fabriek staat op het Oosteind 64A. Misschien was het logo wel te klein om duidelijk te zien. Maar voor Nico Wittebol is niets te moeilijk. Binnenkort bezorgt Netty Waarts een flesje wijn.

Waar is dit?

Het wordt steeds lastiger voor mij om een geschikte foto te vinden. Maar toch vond ik in Vrijhoeve dit hek. Maar waar staat het precies? Succes ermee!



Bel uw oplossing door naar de redactie van Het Kostersluik, p.a. Netty Waarts, tel. 0416-312210 of stuur een e-mailtje naar nwaarts@home.nl, onder vermelding van 'oplossing puzzel 17.3'.

En vergeet niet uw adres te vermelden.

Onder de goede oplossers wordt een fles wijn verloot.

Ad Wagemakers

Kijk regelmatig op de vernieuwde website van de heemkundevereniging Sprang-Capelle: www.heemkundesprangcapelle.nl